

Na het succes van het theaterstuk *Oumi* staat acteur Nasrdin Dchar nu in de theaters met *DAD*: een voorstelling over het vaderschap, generaties en emigratie. Wij tellen met 'm af van 10 naar 1.

Toen ik **10** jaar was...

Deed ik tijdens de jaarlijkse playbackshow 'Smooth Criminal' van Michael Jackson na. Twee meisjes uit mijn klas stonden naast me te dansen. Bij het stukje 'Annie, are you okay, are you okay Annie' wees ik steeds naar de een en dan weer naar de ander. Mijn Michael Jackson-skills waren zo killing dat ik de playbackshow won.

Om **9** uur 's ochtends...

Is het tijd om een fruithapje te maken voor mijn zoontje, tenzij ik op de set sta. Hoe ik het hapje maak, verschilt per dag. Mijn zoontje vindt mango, banaan, appel, peer, sinaasappel en aardbei in ieder geval erg lekker.

8 uur vast in de lift...

Met mijn vader. Ik zie en spreek hem te weinig. Omdat hij met z'n 74 jaar toch een dagje ouder wordt, zou ik hem in die acht uur het hemd van het lijf vragen over vroeger, z'n jeugd in Marokko, zijn overstek naar Europa, hoe hij Nederland daarna heeft zien veranderen.

Voor **7** miljoen...

Zou ik niets doen waardoor mijn kinderen later niet trots op me zijn.

6 acteurs tegen wie ik opkijk...

Ik kijk niet zo zeer op tegen acteurs; ik bewonder ze meer. In Nederland zijn dat Jacob Derwig en Pierre Bokma, in Amerika Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey en Viola Davis.

De **5** grootste ergernissen...

- Als ik ergens een broodje zonder saus heb besteld en na de eerste hap ontdek dat er toch mayonaise op zit. Dan ga ik slecht.
- Ik ga ook standaard slecht als ik een nieuwe telefoon of laptop heb. Bij mij gaat het installeren daarvan altijd fout. Echt altijd.
- Als ik aan het repeteren ben voor een theateervoorstelling en een collega z'n tekst na vier weken nog niet kent.
- Rennen naar het station en niet door het poortje kunnen omdat je niet genoeg tegoed hebt. Snel je pas opladen. En je trein vervolgens missen.
- Mensen die te laat komen. En ik baal als ik zelf bij een afspraak te laat kom.

4 films die je gezien moet hebben...

La Haine is een klassieker, *Un Prophète*, alle films van Alejandro González Iñárritu en *Good Will Hunting*.

NASRDIN DCHAR (38) won in 2011 een Gouden Kalf voor Beste Acteur, voor z'n rol in *Rabat*. Je kent hem ook van films en series als *De Troon*, *De Jacht*, *Wolf*, *Infiltrant* en *Tussen 10 en 12*.

COUNTDOWN

Deze **3** dingen wil ik in 2017 doen...

- Na een druk jaar wil ik met mijn gezin heel goed op vakantie.
- Ik wil de ideeën die ik heb ontwikkelen tot een tv-serie.
- Dit jaar hoop ik mijn droomhuis te vinden.

De **2** grootste misverstanden over mij...

Ik word op straat vaak aangesproken op mijn rollen in *Moordvrouw* en *Hartenstraat*. De grap is dat ik in beide producties niet speel: in *Moordvrouw* speelt Achmed Akkabi, in *Hartenstraat* Marwan Kenzari. Blijkbaar lijken we allemaal op elkaar... Een ander groot misverstand is dat ik een rasoptimist ben; dat ben ik eigenlijk helemaal niet.

Als ik **1** dag vrouw was...

Zou ik willen weten hoe het voelt om een baby van zeven maanden in mijn buik te hebben. Dat lijkt me magisch mooi om te ervaren. ■

